



Eredienst Grote Kerk



Zondagmorgen 21 februari 2020

11.00 uur Grote Kerk te Drachten

1^{ste} zondag van de Veertig Dagen

voorganger: Ds. Jelle van Slooten, Zuidlaren
organist: Klaas van Marrum
Declamatie: Ankie Hofma



Protestantse Gemeente te Drachten

Welkom en mededelingen

Psalm van intocht: Psalm 91: 1

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Stil gebed

Votum en Groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 542: 1 en 3



1 God roept de mens op weg te gaan,
zijn le-ven is een reis:
'Ver - laat wat gij be - zit en ga
naar 't land dat Ik u wijs.'

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Gebed van de zondag

1e Schriftlezing: Genesis 9: 8-17

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 'Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik

jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,' zei God, 'zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,' zei God tegen Noach, 'is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.'

2e Schriftlezing: Marcus 1: 12-15

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Zingen: Lied 539: 1, 4 en 5

1 Je - zus, diep in de woestijn,
een-zaam en vol vra - gen,
voer-de daar een zwa - re strijd
veer-tig lan - ge da - gen.

4. Jezus zei: 'Ik kniel niet neer, want er staat geschreven: Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven.'

5. Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.

Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Voorbeden, Stil gebed, 'Onze Vader'

Collecte 1. Kwetsbare mensen Moldavië, 2. pastoraat, 3. Ouderenpastoraat
meedoen kan via pgdrachten.nl

Slotzang: Liefste Lied van Overzee 2-6 'De boog van Gods ontferming'

1 De boog van Gods er - bar - men
om-spant de we-reld - tijd
en kleurt met nieu-we vreug - de
waar elk van ons aan lijdt.
Al wer - ve - len de wol - ken,
ver - duis-tert angst ons oog,
be - vrij-dend zijn de kleu - ren
van de - ze re - gen - boog.

2 Wij gaan op weg naar morgen,
onzeker van wat komt,
maar wel bewust van alles
wat ons aan kwaad bestormt.
Dan hangt Gods boog te stralen
als onze zekerheid,
als teken van vergeving
die naar het leven leidt.

3 Het witte licht van Pasen,
dat ongebroken is,
strooi het, o God, in kleuren
door onze duisternis!
Dan wordt geloof en liefde,
compassie, vrede, recht,
– uw kleurrijke genade –
de wereld toegezegd.

Zegen

De volgende 11 uurdiensten zijn:

| | |
|----------|------------------------------|
| 28 febr. | Ds. Jaap Goorhuis |
| 07 mrt. | Rabbijn Tamara Benima |
| 14 mrt. | Ds. Wietske Tinga, Groningen |